

De Amsterdamse School in debat



Maandag 25 juni 2018 13:30 – 17:00 uur

Pardes / De Nieuwe Poort Amsterdam

Debussylaan 2 (100 meter van Amsterdam Zuid)

De theologische beweging die sinds de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wel wordt aangeduid met 'Amsterdamse School', wat is ermee gebeurd? De inspiratie van mensen als Barth en Buber, Miskotte, Beek en Breukelman, Deurloo en Monshouwer, werkt die door of is het tijd voor een eidevaluatie? Wat is eigenlijk die 'Amsterdamse School' en wat is van blijvende waarde? Daarover organiseren de Stichting Pardes, de Societas Hebraica Amstelodamensis, de Nieuwe Bijbelschool en de Nieuwe Poort een debatmiddag op 25 juni a.s. in de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas. Hartelijk welkom: toegang is gratis, aanmelden kan via info@denieuwebijbelschool.nl.

Programma:

13.30	inloop, thee en koffie
14.00 – 14.45	Ad van Nieuwpoort: De Amsterdamse school, de essentie
14.45 – 15.00	Discussie met de aanwezigen
15.00 – 15.30	Marcel Poorthuis: joodse en christelijke Schriftuitleg: overeenkomsten en verschillen
15.30 – 15.45	Discussie met de aanwezigen
15.45 – 16.15	theepauze
16.15 – 16.45	Peter-Ben Smit: 'Ik kan blijven kijken naar jou, Amsterdam...' wat exegeten en theologen wel én niet moeten leren van de Amsterdamse School
16.45 – 17.00	Discussie met de aanwezigen
17.00	borrel en verder gesprek