

Cursus Bijbels Hebreeuws

Lezen uit I Kronieken



Teksten vertalen en erover in gesprek gaan met elkaar.

Begin 2020 komen we weer bij elkaar voor de cursus Bijbels Hebreeuws. We lezen verder uit het boek Kronieken, Divré Hajamiem. Je zou dat kunnen vertalen als 'De gebeurtenissen van de dagen'. Het boek hoort in de Hebreeuwse Bijbel bij de geschriften, en daar is het van alle boeken de allerlaatste. Volgens de joodse traditie is de tekst van de Kronieken door Ezra geschreven. Ezra die nogal eens de stichter van het jodendom wordt genoemd. We lezen verder vanaf hoofdstuk 18, waar het gaat over allerlei gebeurtenissen tijdens de regering van koning David. Veel zal klinken als een herhaling van de boeken Samuel en Koningen, maar de accenten zijn toch anders, zoals we hopelijk al lezend zullen ontdekken. Iedereen die in staat is zelfstandig de Hebreeuwse tekst te lezen en thuis voor te bereiden, is hartelijk welkom.

Meer weten? Bel: 020-6328703 of mail met justineaalders@hotmail.com

De cursus vindt plaats in de David-zaal van de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek,
Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam



Inleider: drs. Justine Aalders

Vrijdag 17 januari

31/1, 7/2 & 21/2, 6/3 & 27/3.

10.30 - 12.15 uur

Prijs : € 100,-



PARDES

Bronnen van
Joodse wijsheid