

Cursus Bijbels Hebreeuws

Lezen uit Kronieken



Teksten vertalen en erover in gesprek gaan met elkaar.

Het komend seizoen van de cursus Bijbels Hebreeuws gaan we lezen uit het boek Kronieken, Divré Hajamim. Je zou dat kunnen vertalen als 'De gebeurtenissen van de dagen'. Het boek hoort in de Hebreeuwse Bijbel bij de geschriften, en daar is het van alle boeken de allerlaatste. Volgens de joodse traditie is de tekst van de Kronieken door Ezra geschreven. Ezra die nogal eens de stichter van het jodendom wordt genoemd. We gaan lezen vanaf hoofdstuk 10, bij de dood van Saul. Veel zal klinken als een herhaling van de boeken Samuel en Koningen, maar de accenten zijn toch anders, zoals we hopelijk al lezend zullen ontdekken. Iedereen die in staat is zelfstandig de Hebreeuwse tekst te lezen en thuis voor te bereiden, is hartelijk welkom.

Meer weten? Bel: 020-6328703 of mail met justineaalders@hotmail.com

De cursus vindt plaats in de David-zaal van de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek,
**Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2,
Amsterdam**



Inleider:

drs. Justine Aalders

Vrijdag 20 september

4/10, 18/10, 1/11, 15/11 & 29/11.

10.30 - 12.15 uur

Prijs : € 100,-



PARDES

Bronnen van
Joodse wijsheid