

Egypte, het land waar wij vandaan kwamen.

Er wordt met reisbureau Djoser gewerkt aan het samenstellen van een **14-daagse studiereis** naar Egypte, het land waar wij zoveel verbindingen mee hebben. Een schitterend land met talloze monumenten waarvan het ene nog interessanter dan het ander.



Ben Ezra synagoge Caïro

Het programma biedt een cultuurhistorische reis met een joodse invalshoek. Aanvullende voorstellen van uw kant zijn welkom.

De reis wordt begeleid door een Nederlands sprekende gids.

Algehele coördinatie: Chaim van Unen en Rachel Reedijk (auteur van De Amarna-papyrus).

Aanmelden en verdere informatie:

Chaim van Unen; cvanunen@hetnet.nl ; 06 193 68 874

Rachel Reedijk; rachman@kpnmail.nl ; 06 692 57 75 of 06 138 17 575