

Egypte, het land waar wij vandaan kwamen.

Misschien hebt u het gerucht al gehoord? Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van een **14-daagse studiereis** naar Egypte, het land waar wij zoveel verbindingen mee hebben. Een schitterend land met talloze monumenten waarvan het ene nog interessanter dan het ander.



Ben Ezra synagoge Caïro

Wilt u meer weten over deze unieke reis, de veiligheidssituatie en het reis-programma, kom dan naar de **voorlichtingsbijeenkomst** op 21 oktober, om 14.00 uur bij de LJG.

Tot op vandaag toont reisbureau Djoser, waarmee wij zaken doen, dat de veiligheid geheel okay is. De Egyptische regering doet er alles aan om dat te garanderen. Het programma biedt een cultuurhistorische reis met een joodse invalshoek. Aanvullende voorstellen van uw kant zijn welkom. De reis wordt begeleid door een Nederlands sprekende gids.

Algehele coördinatie: Chaim van Unen en Rachel Reedijk (auteur van De Amarna-papyrus).

Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
Zuidelijke Wandelweg 41
1079 RK Amsterdam

Graag tevoren aanmelden: tel 020 54 00 120 (dagelijks van 10-16 uur, op vrijdag 10-13 uur)
of [via e-mail](#)