

Cursus Eretz 'Oni

over de Joden van Egypte



We zijn uit, maar ook naar dat “ellendige land” gevlucht.

Wat zeggen Egyptologische bronnen over de joden van Egypte?

In les 1 behandelen we de relatie tussen Kanaän (Retjenoe) en Egypte (Kemet), theorieën over de Uittocht, en de joodse nederzetting op Elefantine.

In les 2 staat de cultus van farao Achnaton centraal. Is hier werkelijk sprake van monotheïsme? Klopt Assmann's theorie van de “Mozaïsche” breuk?

In les 3 kijken we naar de fascinatie bij christelijke theologen en islamitische mystici voor het Oude Egypte. Wat dreef Isaac Newton en wat zoekt de esoterie in Egypte?

En tenslotte: wat zeggen rabbijnse teksten over de faraonische tijd?

Meer weten? Bel: 06-13817575 of mail met rachman@kpnmail.nl

De cursus vindt plaats in de David-zaal van de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek, **Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam**



Inleider: dr. Rachel Reedijk

Zondag 30 augustus 2020

6/9 & 13/9.

14.00 - 16.00 uur

Prijs : € 75,-



PARDES

Bronnen van
Joodse wijsheid