

# Cursus Eretz 'Oni

## over de Joden van Egypte



We zijn uit, maar ook naar dat “ellendige land” gevlucht.

Wat is er bekend over de vroegste Hebreeërs? In les 1 worden de historische relatie tussen Kemet (Egypte) en Netjeroe (Kanaän) en de parallele verhalen en mythen over de Uittocht behandeld. In les 2 staat de farao Achnaton en zijn veronderstelde monotheïsme centraal, Assmann's theorie van de radicale breuk, en allerlei wijsheidsliteratuur die doet vermoeden dat er kruisbestuiving is geweest. Terugggevonden papyri bieden intrigerende informatie over het leven van de Joden op Elefantine, het eiland in de Nijl. Les 3 gaat over de vraag waarom men zo geobsedeerd is door het Oude Egypte: van opvallend veel christelijke theologen en islamitische mystici tot Champollion - die de hiërogliefen ontcijferde - alsmede de hedendaagse esoterische stromingen.

Meer weten? Bel: 06-13817575 of mail met [rachman@kpnmail.nl](mailto:rachman@kpnmail.nl)

De cursus vindt plaats in de David-zaal van de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek, **Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam**



Inleider: dr. Rachel Reedijk

**Zondag 5 april 2020**

**12/4 & 19/4.**

14.00 - 16.00 uur

Prijs : € 100,-



**PARDES**

Bronnen van  
Joodse wijsheid