

# Inspiratiemiddag PaRDeS

## én Boekpresentatie 'Kabbala als levenskunst'



**Thema:** *Tussen recht en compassie - samen leren om de juiste vragen te stellen*

Marcus van Loopik belicht het spanningsveld van empathie tegenover recht in de Joodse kabbala en gaat in op de 'Hemelse Mens' (Adam Kadmon) als model voor persoonsanalyse en beoordeling van maatschappelijke processen. Dr. Gert Jan Kloens, psycholoog en relatietherapeut, benadert het thema vanuit de psychotherapeutische praktijk. Het boek **'Kabbala als levenskunst** - op zoek naar eenheid en heling' wordt gepresenteerd en aangeboden aan Rabbijn Albert Ringer. Daarna komt 'Het behoud van menselijkheid in oorlogssituaties' naar voren in een interview met Jan van der Steen, destijds aalmoezenier bij de Koninklijke Landmacht. Het geheel wordt omlijst met muzikale intermezzo's en tijd voor ontmoeting bij hapjes en drankjes.

De inspiratiemiddag vindt plaats i.s.m. uitgeverij Skandalon in de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek, **Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam**  
Info@stichtingpardes.nl; 0183 – 645006.

**Zondag 10 juni**

13.00 - 17.00 uur



Inleiders:

Marcus van Loopik, Gert Jan Kloens & Jan van der Steen.

De middag wordt begeleid door Bas van den Berg.



**PARDES**

Bronnen van  
Joodse wijsheid

Kijk voor meer informatie over dit evenement en meer op [www.stichtingpardes.nl](http://www.stichtingpardes.nl)