

Jonathan Sacks en Plato

Leven met verschil



Een gedachtewisseling en een goed gesprek.

Qua ethiek bewandelt het Joodse denken een revolutionair pad. Gaat het gangbare denken uit van universaliteit en kenbaarheid, de Joodse traditie laat nadrukkelijk ruimte voor particulariteit, verrassing en verschil. Op deze avond “Jonathan Sacks en Plato” is de gevoeligheid binnen de Joodse traditie voor het particuliere en het verschillende onderwerp van gesprek. In zijn boek stelt Sacks dat onder Plato’s invloed de waardering in het Westen voor de eigenheid van mensen maar matig is ontwikkeld. Verschillen tussen mensen worden dan al gauw problematisch. Sacks laat vervolgens zien dat er een al eeuwen oud alternatief is voor het universalisme van Plato, in de vorm van de Joodse traditie die in haar ethiek nadrukkelijk plaats wil inruimen voor anders-zijn. Er is waardering voor particularisme in de Joodse traditie, zonder te vervallen in tribalisme, aldus Sacks.

Meer weten? Bel: 06 33 94 46 85
of mail met aj.vdven@xs4all.nl

De cursus vindt plaats in de Yehuda
Aschkenasy-bibliotheek, **Nieuwe Poort,**
Claude Debussylaan 2, Amsterdam



Inleider:

drs. Naud van der Ven

Donderdag 22 oktober

20.00 - 22.00 uur

Prijs : € 20,-

Tevoren over te maken op:

NL 80 RABO 0129 9836 59

t.n.v. Stichting PaRDeS o.v.v. uw e-mail adres



PARDES

Bronnen van
Joodse wijsheid

Kijk voor meer informatie over deze en andere cursussen op www.stichtingpardes.nl