

Managen met Mozes

3-daagse cursus



Lessen uit de woestijn voor leiders van vandaag

De bijbelse verhalen over Mozes vertellen hoe deze leider bescheidenheid combineerde met overtuiging en bezieling. Hoe hij een berooide en onderdrukte groep mensen tot saamhorigheid wist te brengen; ze opvoedde tot verantwoordelijkheid en vertrouwen. Bovendien voorzag Mozes zijn mensen van een mission statement: de Tien Geboden, zodat een rechtvaardige samenleving in het land mogelijk zou worden. Deze geschiedenis, eindeloos becommentarieerd door filosofen, exegeten, rabbijnen en zelfs psychiaters, biedt voor alle tijden een model voor leiderschap: gezag, vertrouwen, maar ook opstand, argwaan en hebzucht, het passeert allemaal de revue. In de cursus gebruiken wij het boekje van PaRDeS en een aantal hoofdstukken uit het commentaar bij het boek Exodus van de voormalige opperrabbin van het Gemeenbest Jonathan Sachs.



Inleiders:

Marcel Poorthuis & Bas van den Berg

Vrijdag 30 oktober, 13/11 en 27/11

14.00 - 16.00 uur

Prijs : € 50,-

Tevoren over te maken op:

NL 80 RABO 0129 9836 59

t.n.v. Stichting PaRDeS o.v.v. uw e-mail adres

*Meer weten? Bel: 06 19152639 of mail
bwp.vdberg@ziggo.nl*

De cursus vindt plaats in de Yehuda
Aschkenasy-bibliotheek, **Nieuwe Poort,**
Claude Debussylaan 2, Amsterdam



PARDES

Bronnen van
Joodse wijsheid

Kijk voor meer informatie over deze en andere cursussen op www.stichtingpardes.nl