

# Mosje, Mozes, Moesa, een spirituele reus

## een grondige confrontatie met de drie religies



De afschaffing van de slavernij of de afwijzing van hebzucht als een economie gebaseerd op het gouden kalf, de tien geboden als charter voor de mensheid, dan wel de afwijzing van moderne dictators als Farao's, al deze zaken gaan terug op de gestalte van Mozes als spirituele reus. De drie religies: jodendom, christendom en islam, houden deze profeet van God in hoge ere. In het jodendom is het land het uiteindelijke doel van de roeping van Mozes, terwijl het christendom in Mozes een voorafbeelding van Jezus ontwaart. De islam ziet in Mozes de profeet die de ethische voorschriften aan de gelovigen meedeelt. In deze cursus willen we de blijvende actualiteit van Mosje, Mozes, Moesa verkennen aan de hand van de heilige teksten in elk van de drie religies.

*Meer weten? Bel: 035 - 6835437 of mail met [m.j.h.m.poorthuis@uvt.nl](mailto:m.j.h.m.poorthuis@uvt.nl)*

De cursus vindt plaats in de Goliath-zaal van de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek,  
**Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam**  
Info@stichtingpardes.nl; 0183 – 645006.

**Vrijdag 9 maart**

**16/3, 23/3 & 13/4**

14.00 - 16.00 uur



Inleiders: Moulay Abdoellah Ghzili ,  
Leo Mock & Marcel Poorthuis

Prijs : € 80,-



**PARDES**

Bronnen van  
Joodse wijsheid