

Muziek in joodse erediensten



Ervaar het alsof je er zelf bij bent

Overal in het Oude testament vind je verwijzingen naar muziek en gezang, allerlei instrumenten worden beschreven. Eertijds in de Tempel en overal in alle synagoges ter wereld worden liederen gezongen. Bram Lagendijk is voorzanger, o.a. in de Liberaal Joodse Gemeente van Rotterdam, en kan als geen ander al die gezangen persoonlijk ten gehore brengen. Hij neemt u in zijn presentatie mee op een inspirerende muzikale verkenningstocht door de eeuwen heen. Hij maakt u vertrouwd met de opbouw van de eredienst zoals die elke sjabbat in de synagoges overal ter wereld plaats vindt. Hij gaat dieper in op wat er muzikaal gebeurt tijdens de Hoge Feestdagen, geeft voorbeelden van wat te horen is tijdens de Pesach dienst en de andere Pelgrims-feesten. Ook de vrolijke, lichtvoetiger Chanoeka- en Poeriem-liedjes passeren de revu. In één middag maakt u kennis met de rijke muzikale traditie en duurzame gewoontes in het Jodendom.

Meer weten:

Bram Lagendijk, bramlag@levisson.nl

De cursus vindt plaats in de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek op de centraal gelegen locatie:

Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam

Info@stichtingpardes.nl; 0183 – 645006.



Inleider: Bram Lagendijk

Vrijdag 16 november 2018

13.30 - 16.30 uur

Prijs: € 20,-



PARDES

Bronnen van
Joodse wijsheid